

PROGRAMMA

- **LIBIË**, tot voor kort een ontoegankelijk, onbekend land in Noord-Afrika, dat nu zijn grootste geheim prijs geeft: een onvermoede schat aan schitterende Grieks-Romeinse ruïnes en de magie van de Sahara.
- **BENGHAZI**: 2^{de} stad van Libië in de oostelijke kuststreek **Cyrenaica**.
- **PTOLEMAÏS**: ruïnes van de Griekse stad vanaf de 6^{de} eeuw voor Christus – villa van een Romeinse gouverneur – mozaïeken – museum – Odeon, een muziektheater.
- **QASR LIBYA**: 50 prachtige Byzantijnse mozaïekpanelen uit de 5^{de} eeuw.
- **CYRENE**: een complete antieke Griekse stad vanaf de 7^{de} eeuw voor Christus: Cesarion of Gymnasium – de 130 m lange hoofdstraat – huis van Jason Magnus – Griekse agora of marktplein – gevleugelde godin Nikè – ronde tempel van Demeter en Korè – Odeons – de nu uitgestorven medicinale plant Silphium – de heilige weg – Apollotempel – Romeinse baden van Hadrianus – museum – Zeus tempel.
- **APOLLONIA**: de haven van Cyrene: Basilica's of Byzantijnse kerken – het paleis van de Dux of gouverneur – Griekse theater.
- **TRIPOLI**: hoofdstad van Libië in de westelijke kuststreek **Tripolitania** – Groene plein – de Arabische Medina en de souks – triomfboog van keizer Hadrianus – Gurgi moskee.
- **SABRATHA**: ruïnes van de Romeinse stad uit de 2^{de} eeuw – Punisch grafmonument Mausoleum B – Forum – Basilica – Zeethermen en Oceanusthermen – Isistempel – Theater.
- **LEPTIS MAGNA**: schitterende ruïnes van de antieke Romeinse stad van keizer Septimius Severus – Thermen van Hadrianus – triomfboog van Septimius Severus – Nympheon en Gymnasium – Nieuwe Forum en Basilica – Oude Forum en Markt – Amphitheater – Hippodroom – Theater

- Zuidelijk in de richting van de Sahara....
- De oude Berberdorpen **QASR-AL-HADJ**, **CABAO** en **NALUT** met hun verlaten huizen en hun versterkte graanschuren voor opslag van graan en olijfolie.
- Verder zuidelijk doorheen **de Sahara** – kamelen.
- Drielandenpunt **Libië – Tunesië – Algerije – de Touareg**.
- **GHADAMES**: "de parel van de Sahara": prachtig bewaard woestijnstadje langs de oude karavaanroutes – een sprookjesachtige doolhof van gedeeltelijk overwelfde straatjes – de traditionele woningen – de palmentuinen.
- De regio **Fezzan**: nog zuidelijker de woestijn in: we beginnen met een rit van 800 km.
- De **ERG UBARI**: één der grootste zandzeeën van Libië: een urenlange dolle rit tussen en over zandduinen.
- Nog verder doorheen de eindeloze zandduinen... - De **DAWARA-meren**, als een Fata Morgana in de woestijn.
- De ruïnes van het antieke **GARAMA**, nederzetting van de **Garamanten**, die de karavanen controleerden in de Sahara en handel dreven met de Romeinen – graven van Garama.
- Steeds verder, zuidelijker, dieper de Sahara in...
- De **TADRART AKAKUS**, het Akakusgebergte aan de grens met Algerije: één der mooiste landschappen van de Sahara - **Prehistorische rotskunst** in de Akakus: afbeeldingen van Garamanten en allerlei dieren - Een eindeloze tocht te midden de meest fantastische landschappen...

PAUZE

EINDE